

**RAADSMEDEDELING**

---

Onderwerp: Felicitatie en reactie Hoyte van Hoytema

---

Steenbergen, 22 april 2024

Beste (burger)raadsleden,

Zoals u naar alle waarschijnlijk wel heeft meegekregen in de media, is bij de laatste Oscar-uitreiking in Amerika ook onze voormalige inwoner Hoyte van Hoytema in de prijzen gevallen.

Hij ontving medio maart de hoogste mogelijke waardering in de filmwereld voor zijn werk als cinematograaf van de wereldwijd veelgeprezen film "Oppenheimer". Eerder maakte hij ook al furore met zijn bijzondere camerawerk voor de eveneens succesvolle films "Dunkirk" en "Interstellar".

Vanwege zijn Dinteloordse verleden, leek het mij alleszins gepast om hem namens het college onze gelukwensen over te brengen en van harte te complimenteren met zijn unieke prestatie. Zo vaak is het immers nog niet gebeurd dat filmmakers of acteurs van Nederlandse komaf een Oscar hebben gewonnen.

Voordat hij wereldberoemd werd, legde de overigens in Zwitserland geboren Hoyte van Hoytema een lange weg af. Aanvankelijk leek zijn carrière niet eens van de grond te komen, want de filmacademie wees hem af. Het getuigt van karakter en geloof in eigen kunnen dat hij desondanks zijn droom bleef najagen, met het hoogste haalbare uiteindelijk tot gevolg.

De jonge Hoyte van Hoytema woonde 18 jaar in Dinteloord. "Mijn professionele leven heeft mij naar vele uithoeken van de wereld gebracht, maar altijd draag ik natuurlijk mijn vroege vormende 18 jaren in Dinteloord mee", zo laat hij weten in een enthousiaste reactie op de betreffende felicitatiebrief. "Niets is meer vleidend dan het verleden dat soms weer opduikt, met al zijn warmte en hartelijkheid".

Uit verschillende publicaties rondom de Oscaruitreiking, in lokale en regionale media, viel af te leiden dat de familie Van Hoytema, destijds woonachtig in de vroegere graanfabriek aan de haven, nog altijd de nodige herinneringen oproept bij inwoners van Dinteloord. Omgekeerd blijkt dat ook het geval te zijn.

Bij onze felicitatiebrief hebben we Hoyte van Hoytema ook een glassculptuur van het oude raadhuis in Dinteloord toegestuurd. Fijn om te weten: het kleinood is veilig aangekomen in Los Angeles, waar hij er in zijn huis een mooi plekje voor belooft te vinden.

En mocht hij weer eens in de buurt zijn, dan is hij uiteraard van harte welkom.

In het vertrouwen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Uw burgemeester,

Ruud van den Belt